

# Raptim wil voor jubileum nieuwe accommodatie

**COEVORDEN** - De Coevorder voetbalvereniging Raptim bestaat vijftig jaar. Ter gelegenheid hiervan is 1982 uitverkoren tot „Raptim-jubileumjaar”. Een speciale jubileumcommissie heeft een groot aantal activiteiten voorbereid. Hoogtepunt daarvan is een feestelijke receptie met aansluitende feestavond op zaterdag 20 maart.

Raptim werd een halve eeuw geleden opgericht door een groepje rooms katholieke sportievelingen. De naam werd dan ook RK Raptim. Een naam die bedacht werd door de eerste geestelijke adviseur van de club, pater A. Schuurman uit Coevorden. Raptim is de afkorting van de spreuk: „Sic Raptim transit gloria mundi”, wat zo veel betekent als „vliegensvlug voorbij”. Letterlijk is de naam dus eigenlijk niet zo goed gekozen. Immers Raptim heeft aangetoond bestaansrecht te hebben... de club was niet zo maar voorbij.

## Aardig

In de loop der jaren is Raptim een algemene Coevorder voet-

balvereniging geworden, waarvan kan worden gesteld dat ze een aardig partijtje voetbal kan meespelen. Raptim speelt in de derde klasse C van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).

Na vele omzwervingen door de Ganzenstad, van een terrein in De Ballast via Halfweg, Holwert, Hoge Haar en Pampert, heeft Raptim de tenten inmiddels opgeslagen op de terreinen van het vroegere Pikveld.

De huidige accommodatie blijkt van tijdelijke aard, het gemeentebestuur van Coevorden heeft de velden aangeduid als „noodvelden”. Raptim moet wachten op de uitvoering van plannen voor een permanent onderkomen dat voldoet aan de eisen en wensen van de club. Aangezien er echter geen geld is



onder redactie van hartje timmerman



\* Het jubileumvignet: 50 jaar Raptim.

het feest betrekken. Er worden activiteiten georganiseerd voor zowel jong als oud, voetballiehebbers en niet in de sport geïnteresseerden.

Naast de openbare receptie op 20 maart in zaal Ambergen en de feestavond in zaal Arends aan de Markt staat er voor zondag 21 maart frùhschoppen op het programma.

Verdere activiteiten zijn onder meer: een jeugdkegelfestijn in het Duitse Laar, een jongeren-sport-kampeerweekend in Schoonoord, een Raptim-prestatietoelooop en ter afsluiting van het jubileumjaar op zondag 29 augustus een Raptim-familiedag op het sportveld Klinkevlief. Een dag met sport, spel, muziek, dans, volksdans en barbecue. Al met al: Raptim Coevorden maakt er een flink feest van.

om zelf het plan gereed te maken, ziet het er naar uit dat Raptim zich voorlopig nog wel zal moeten redden. Gezien in het licht van het inmiddels algemene karakter van Raptim en de vrij grote expansiedrang, de aanwas van recreatieve voetballers en jeugdige spelertjes bij de club, is de Coevorder vereniging echter aan meer armslag toe. Wat zou het een mooi jubileumgeschenk zijn van de gemeente om de club bepaalde toezeggingen te doen op 20 maart. Als dat zou kunnen hè Raptim?

## Trots

Coevorden mag trots zijn op doorzetter Raptim: een voetbalbelangenbehartiger voor een groot deel van de bevolking. De club gaat ook tijdens dit jubileumjaar de hele bevolking bij